

The Baptist Tabernacle of Los Angeles

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015
Phone: (213) 744-9999
E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com



Dr. Christopher L. Cagan
Pastor

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Pastor Emeritus

Δεκέμβριος, 2020

Αγάπητε Φίλε:

Τι σατανικό χάος ζήσαμε το 2020! Ασκήθηκε δίωξη στον πρόεδρο! Ήρθε ο κορωνοϊός! Καταστράφηκαν πολλά από τα δάση μας από τις πυρκαγιές! Ο κόσμος ακολούθησε τους Κομμουνιστές και τρελάθηκε, καίγοντας τις πόλεις μας! Εγώ ο ίδιος δεν μπορούσα πλέον να σηκωθώ για να κηρύξω! “(Αποστάτησαν) τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, έχόντων την έαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην” (Α΄ Τιμόθεον δ΄. 1, 2)! Ακόμα και ο Πάπας ενέκρινε τα σύμφωνα συμβίωσης των ομοφυλοφίλων! Φαινόταν ότι ολόκληρος ο κόσμος ήταν έτοιμος να εκραγεί. Ο Ιησούς είπε:

“Και θέλουσιν εἶσθαι σημεῖα ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ καὶ τοῖς ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς στενοχωρία ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, καὶ θέλει ἠγεῖ ἡ θάλασσα καὶ τὰ κύματα, οἱ ἄνθρωποι θέλουσιν ἀποψυχεῖ ἐκ τοῦ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων δεινῶν εἰς τὴν οἰκουμένην· διότι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θέλουσι σαλευθῆ. Καὶ τότε θέλουσιν ἰδεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. Ὅταν δὲ ταῦτα ἀρχίσωσι νὰ γίνωνται, ἀνακύψατε καὶ σηκώσατε τὰς κεφαλὰς σας, διότι πλησιάζει ἡ ἀπολύτρωσις σας” (Λουκάν κα΄. 25-28).

“Θέλετε δὲ παραδοθῆ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θέλουσι θανατώσει τινὰς ἐξ ὑμῶν” (Λουκάν κα΄. 16).

Πώς μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα κείμενα και να μην δούμε ότι ζούμε τώρα στις έσχατες ημέρες των προφητειών της Βίβλου;

“Αλλά είναι η περίοδος των Χριστουγέννων,” θα πείτε! Τον Δεκέμβριο του 1941 ο Τσώρτσιλ είχε έρθει εδώ από την Αγγλία επειδή οι Ιάπωνες είχαν βομβαρδίσει το Περγλ Χάρμπορ και ο Χίτλερ βομβάρδιζε το Λονδίνο. Ο Τσώρτσιλ ήταν στον Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ. Όταν ο πρόεδρος άναψε το εθνικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Τσώρτσιλ είπε: “Αφήστε τα παιδιά να παίξουν και να διασκεδάσουν”.

Αλλά εμείς δεν είμαστε πλέον “παιδιά”! Αυτή είναι η στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι η μόνη μας ελπίδα βρίσκεται στο βρέφος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ – και ότι καμία άλλη δεν είναι πραγματική ελπίδα, παρά η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού ως Βασιλιά των Βασιλέων και Κυρίου των Κυρίων!

Πριν από πολύ καιρό, τη δεκαετία του 1950, ο Θεός μου έδωσε ένα εδάφιο που με βοήθησε βαθύτατα ως ποιμένα αυτές τις ημέρες αποστασίας.

“Τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ” (Φιλιπησίους δ΄. 13).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε την Κινεζική Πρωτοχρονιά στην πρωινή και στη βραδινή συνάθροιση.

Την 1η Μαρτίου είχαμε την τελευταία μας Κυριακή στο παλιό κτίριο της οδού Χόουπ. Για το υπόλοιπο του έτους (2020) συναντιόμασταν σε δύο σπίτια, λόγω του κορωνοϊού. Κάθε εβδομάδα βιντεοσκοπώ ένα μάθημα, το οποίο παίζεται στα δύο σπίτια. Μετά το βίντεο διδασκαλίας τρώμε μαζί.

Τα 79α γενέθλιά μου έπεσαν την Κυριακή του Πάσχα, στις 12 Απριλίου. Γιορτάσαμε επίσης τα γενέθλια της Κας Χάμερς στις 16 Απριλίου. Μπορώ να πω: “Πολλαι θυγατέρες εφέρθησαν άξιως, αλλά σὺ ὑπερέβης πάσας” (Παροιμίες λα΄. 29).

Στις 27 Σεπτεμβρίου η εκκλησία γιόρτασε την 38η επέτειο του γάμου μας. Τον τελευταίο χρόνο έχω υποφέρει από νόσο του κατώτερου εντέρου, που μου έκανε αδύνατο το να σηκωθώ και να κηρύξω. Η έντονη ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο μου κατέστρεψε ένα νεύρο που προκάλεσε αυτή την ασθένεια, η οποία μοιάζει με τη Νόσο του Κρον.

Ωστόσο, την ίδια χρονιά, ο Θεός έχει ευλογήσει το έργο μας! Προσθέσαμε τρεις ακόμη γλώσσες στις μελέτες και στα κηρύγματα του ιστοτόπου μας στο www.sermonsfortheworld.com. Προσθέσαμε τη Κόνγκσο Τσιν, μια τοπική γλώσσα της Μιανμάρ (Βιρμανίας) ως την 43η γλώσσα μας. Προσθέσαμε επίσης τη Μαλαγιαλάμ, άλλη μία γλώσσα της Ινδίας, ως την 44η γλώσσα μας. Και μετά προσθέσαμε τα Σίνχαλα, τη γλώσσα της Σρι Λάνκα, ως την 45η γλώσσα μας.

Λαμβάνω υπέροχα email κάθε εβδομάδα από κήρυκες απ' όλον τον κόσμο που μας λένε πόσο τους βοήθησαν τα μαθήματα και τα κηρύγματα.

Στις 7 Ιουλίου τέθηκε σε μεσεγγύηση το παλιό μας κτίριο στην οδό Χόουπ, χάρη σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά που έκανε ο γιος μας, ο Ρόμπερτ.

Στις 13 Οκτωβρίου ολόκληρη η εκκλησία γιόρτασε τη ζωή του Γιουτζίν Γκρέις στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Νεκροταφείο Ριβερσάιντ. Ο Δρ Κέιγκαν είχε καθοδηγήσει τον Κο Γκρέις να εμπιστευτεί τον Ιησού μερικές ώρες προτού πεθάνει στην ηλικία των 91 ετών. Ο Κο Γκρέις ήταν ο πατριός του Τομ Ζια, ένα υπέροχο νεαρό μέλος της εκκλησίας μας. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Δρ Κέιγκαν παρουσίασε τα καλά νέα του Ευαγγελίου στη σύζυγο του Κου Γκρέις, τη Σόφι, και τώρα έχει κι αυτή αιώνια ζωή. Ελπίζουμε ότι θα είναι το πρώτο άτομο που θα βαπτίσουμε στη νέα μας τοποθεσία στη Σαν Γκαμπριέλ. Η Κα Χάμερς με πήγε στο Ριβερσάιντ για να παρακολουθήσω την κηδεία του Κου Γκρέις. Στη συνέχεια με πήγε στο Όξναρντ, όπου ξεκουραστήκαμε για μερικές μέρες κοντά στην παραλία.

Στις 22 Νοεμβρίου (Κυριακή) θα έχουμε το δείπνο των Ευχαριστιών στο σπίτι του Δρ Κέιγκαν στην Αλάμπρα.

Δουλεύω ακόμα, γράφοντας μαθήματα και κηρύγματα, και βοηθώντας τον Δρ Κέιγκαν. Σε λίγες εβδομάδες, θα μπω στο 81ο έτος της ζωής μου. Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω αν δεν είχα την πολύτιμη σύζυγό μου, την Ιλιάνα – και τον Ιησού από τον οποίον παίρνω δύναμη για να συνεχίσω.

“Τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ” (Φιλιπησίους δ΄. 13).

Αυτή είναι η υπόσχεση του Ιησού! Θα κλείσω αυτήν την επιστολή παραθέτοντας την μαρτυρία του συνεργάτη μου, του Δρ Κρίστοφερ Λ. Κέιγκαν:

Πριν από χρόνια δεν είχα ειρήνη. Ζούσα για τον εαυτό μου. Δεν σκεφτόμουν τον Θεό ή το τι θα συνέβαινε όταν πέθαινα. Εμπιστευόμουν τον εαυτό μου. Έτρεχα και κρυβόμουν από τον Θεό. Αποφοίτησα με άριστα στο πανεπιστήμιο και έβγαζα πολλά χρήματα, αλλά ήμουν μόνος και δυστυχισμένος.

Τότε συνάντησα κάποιους Χριστιανούς που ήταν πολύ καλοί μαζί μου. Άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία. Αλλά ήθελα ακόμα να ζήσω με τον δικό μου τρόπο. Ένα βράδυ πήγα σε μια συνάντηση στο σχολείο. Ένας νεαρός άνδρας μου είπε τα καλύτερα νέα που είχα ακούσει ποτέ – ότι ο Θεός με αγαπούσε και ήθελε να μου δώσει αιώνια ζωή. Μου είπε πώς να λάβω αυτήν τη ζωή. Εκείνο το βράδυ εμπιστευτήκα τον Ιησού. Μου συγχώρεσε τις αμαρτίες και μου έδωσε αιώνια ζωή.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Τώρα έχω ειρήνη. Τώρα έχω αιώνια ζωή. Ο Ιησούς με θεράπευσε εσωτερικά. Μου έδωσε ελπίδα και χαρά. Δεν είμαι πλέον μόνος. Ξέρω ότι αν πέθαινα απόψε, θα πήγαινα στον Θεό στον Παράδεισο, επειδή ο Ιησούς μού έδωσε αιώνια ζωή!

Χαίρομαι τόσο πολύ που εργάζομαι για τον Ιησού! Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς τη δύναμη και τη χάρη Του, και χωρίς τον Δρ Κέιγκαν, την Ιλιάνα και τον γιο μας, Τζον Γουέσλι, ο οποίος θα μελετήσει φλεβοτομία και άλλα σχετιζόμενα θέματα στο πανεπιστήμιο την επόμενη άνοιξη.

Είθε ο Ιησούς να ευλογεί εσάς και την οικογένειά σας! Παρακαλώ προσευχηθείτε για εμένα και τον Κεντ Φίλποτ, καθώς εργαζόμαστε επάνω στο βιβλίο του Κεντ σχετικά με την λύτρωση διαμέσου του Ιησού! Προσευχηθείτε για μας καθώς ξεκινάμε τη νέα Κινεζική Βαπτιστική εκκλησία στη Σαν Γκαμπριέλ.



Ο Δρ Χάμερς με τη σύζυγό του, Ιλιάνα, τον γιο του, Ρόμπερτ, τη σύζυγο του Ρόμπερτ, Τζιν, και τα δύο κορίτσια του Ρόμπερτ, Χάννα και Σάρα. Προσεύχομαι να κάνουν κι άλλο μωρό σύντομα.

Δόξα για πάντα στον Χριστό!

Αιδ. Ρ. Α. Χάμερς Τζούνιορ,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Φιλιππησίους δ΄. 13

“Άνθρωπος αποπλανώμενος από της
όδοῦ τῆς συνέσεως θέλει
κατασκηνώσει ἐν τῇ συνάξει τῶν
τεθανατωμένων” (Παροιμίες κα΄. 16).

**ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.**